

Bestaat de tijd eigenlijk wel? De beleving van de tijd in de literatuur
lezing door Bram Noot

Romans, poëzie en verhalen die gebruikt zijn bij de lezing:

Tijd

- Marcel Proust, *A la recherche du temps perdu*.
- Hella Haasse, *Dat weet ik zelf niet, Jonge mensen in boek en verhaal*.
- Tommy Wieringa, *Dit zijn de namen*.
- Harry Mulish, *De aanslag*.
- Constantijn Huygens, *gedichten Aen mijnen Soon op sijn'Uer-Werck*
- P.C. Hooft, *sonnetten (Gezinde grijsaard, die op wakk're wieken staag / De dunne lucht doorsnijdt)*.
- Thomas Mann, *De toverberg* (pag. 136, Vierde Hoofdstuk, Uitwijding over het tijdsbesef).
- Jules Verne, *De reis om de wereld in tachtig dagen*.
- Edgar Allan Poe, *The Pit and the Pendulum* (Fantastische vertellingen).
- Oscar Wilde, *The Picture of Dorian Gray*.
- F. Th. van der Heijden,
 - *Het hof der barmhartigheid*.
 - *Het leven uit een dag*.
 - *Weerborstels*.
- W.F. Hermans, *Een heilige van de horlogerie*.
- Herbert George Wells, *The Time Machine*.
- James Joyce, *Ulysses*.
- Godfried Bomans, *Sprookjes*.
- Maria Dermout, *Nog pas gisteren*.
- Karl Ove Knausgård, *Mijn strijd*.
- Gerard Reve, *De avonden*.
- Martinus Nijhoff, *Het uur U*.
- Nescio, *De uitvreter*.
- Hendrik Marsman, *Verzamelde gedichten (Vrees)*.
- Gerrit Achterberg, *Verzamelde gedichten. (Déjà-Vu)*.
- Vasalis, *Parken en woestijnen. (Tijd)*.
- F.B. Hotz, *Dood weermiddel (De tramrace)*.
- Joke Hermsen, *Stil de tijd*.
- Safranski, *Tijd*.
- De film **Groundhogday** (bosmarmottendag).